

Dagens Samhälle

Analys | sid 17

"Åkesson bör ta avstånd från partiets förflutna"



Folkomröstning | sid 4

Strid när Arboga folkomröstas om skolnedläggning

Ekonomi | sid 7

Fler kommuner i ekonomisamtal med Lena Micko

Intervju | sid 14-16

"Kanske inte det bästa för Sverige"

● Januariavtalet innehåller mycket bra liberal politik, men helheten är inte riktigt vad landet behöver. Det säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni i en stor DS-intervju.



FOTO: JOHANNA LUNDBERG/BLIBRYÅN

Rapport: Få arbetsplatser anpassade för äldre

Jobb & Karriär | sid 20-21

En ny rapport visar att många chefer uppskattar äldre medarbetare. Men få satsar på åtgärder så att fler kan jobba längre upp i åldrarna. Möt tandhygienisten Elisabeth Fogdahl, snart 70, som trivs med att jobba vidare.

FOTO: STAFFAN LAESSON/BLIBRYÅN



Elisabeth Fogdahl, tandhygienist, med sin chef Ingela Bergqvist.

"Det är orimligt att skattepengar går till skolägare som inte ens betalar ut löner"

Krönika | sid 9



Marika Lindgren Åsbrink, utredare på LO samt analyschef på Tiden.

Hård kritik mot utebliven upphandling

Upphandling | sid 12-13

Norbergs kommun får tuff kritik i en revisionsrapport. Köp som borde föregåtts av upphandling har inte gjort det. Exempelvis när det gäller hvb-hem. Revisorerna anmärker också på att det saknas underlag och uppföljningar av upphandlingar i kommunen.

Så kan sociala obligationer ge miljardintäkt

Ekonomi | sid 18

Sverige är bra på gröna obligationer, men sämre när det gäller socialt hållbara obligationer. Genom att bli bättre där skulle kommuner och regioner kunna få tillgång till miljarder i investeringskapital, skriver forskaren Sophie Nachemson-Ekwall i en rapport.

HUR SKA SVERIGE BLI BÄST I VÄRLDEN
PÅ ATT ANVÄNDA DIGITALISERINGENS



e-legitimationsdagarna 2020

Fakta. Tre råd ur rapporten

"A Swedish market for sustainability-related at socially labelled bonds: Institutional investors as drivers" identifierar både möjliga investerare och emittenter.

Bland möjliga emittenter finns fastighetsbolag och kommuner, men också statliga finansinstitut som Svensk Exportkredit och SBAB.

Rekommendationer:

- Den svenska regeringen behöver engagera sig i både regelverk och finansiering för att etablera en marknad för utfallsinvesteringar.
- De institutionella investerarna behöver öka sitt engagemang och ta en mer aktiv roll.
- Marknaden kan förbättras om det tas fram standardiserade mätmetoder för att mäta utfall av sociala insatser.



"Om vi tycker att gröna obligationer är bra, och vi tror på Agenda 2030 och de globala målen, då kan vi inte stanna av", säger Sophie Nachemson-Ekwall, författare till rapporten om marknaden för socialt kopplade obligationer. FOTO: PRESSBILD

Ekonomi. "Sociala obligationer en otroligt potent möjlighet till pengar"

● Sverige bra på grönt – sämre på social hållbarhet ● Forskningsrapport: En chans till miljarder

Sverige är ledande på gröna obligationer, men på efterkälken när det gäller socialt hållbara obligationer. Här har kommuner och regioner en chans att få tillgång till miljarder i investeringskapital, enligt en ny forskningsrapport.

Sverige har en stark position på den globala marknaden när det gäller gröna obligationer, där ränteplaceringar erbjuds att låna ut pengar till projekt som bidrar till lägre klimatpåverkan. Det kan till exempel handla om kommunala bostadsbolag som energieffektiviserar fastigheter eller om kollektivtrafikbolag som vill investera i elbussar.

Men globalt ökar nu intresset för att låna ut pengar till projekt som bidrar till fler av FN:s hållbarhetsmål, exempelvis sociala mål som bättre hälsa, jämställdhet eller minskat utanförskap.

ut sådana – men vi har ingenting som berör de sociala hållbarhetsmålen, säger forskaren Sophie Nachemson-Ekwall som för Handelshögskolan i Stockholm skrivit en rapport om marknaden för socialt kopplade obligationer.

En fördel för den som väljer att ge ut en obligation kopplad till ett socialt mervärde är att utgivaren får nya målgrupper, i en tid då allt fler investerare letar hållbara placeringar. Det rör sig om de svenska institutionella investerarna, alltså de stora pensionsfonderna, AP-fonderna och bankernas obligationer.

terarna att de vill investera i sådana obligationer – men bara en tredjedel gör det. Pensionsbolaget Alecta och Andra AP-fonden är ensamma om att leta aktivt. I dagsläget får de dock göra det utomlands, där ett vanligt tema för obligationerna är social housing – bostadsprojekt som riktar sig till utsatta målgrupper.

Och just bostadsmarknaden skulle vara ett lämpligt område för att ge ut en social obligation eller en hållbar obligation som är både grön och social i Sverige, enligt Sophie Nachemson-Ekwall.

Miljonprogramsområden är i behov av renovering. Genom att finansiera det med ett obligationslån kopplat till sociala mål förbinder sig byggherren att göra en renovering som också är socialt och socioekonomiskt hållbar. Det kan exempelvis handla om att skapa arbetstillfällen, erbjuda föremålsbyråer och

"Samhällets riktning går mot en ökad insikt om att vår gröna omställning också måste vara socialt hållbar."

Sophie Nachemson-Ekwall

lån för att renovera fastigheter. Om vi vill ha en grön omställning i renoveringen av våra förorter måste vi ju se till att den också är socialt och socioekonomiskt hållbar. Att hänga på sociala mål ger en otroligt potent möjlighet till tillgång till pengar, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

Det finns förstås även utmaningar. En är att man behöver kunna visa för investerarna att åtgärden – exempelvis att erbjuda jobb – har en mätbar effekt, ett utfall. En annan utmaning är att fastighetsägaren eller kommunen tvingas jobba på ett nytt sätt, över förvaltningsgränser och med fler olika aktörer.

Varför ska då en kommun eller region satsa på att lägga på sociala värden när de lånar pengar? Varför inte, blir motfrågan.

– Om vi tycker att gröna obligationer är bra, och vi tror på Agenda 2030 och de

Att våga hänga på sociala mål i de gröna obligationerna, det borde inte vara så svårt, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

Hon tror också att placeringarna kommer att öka trycket för att få investera hållbart.

– Samhällets riktning går mot en ökad insikt om att vår gröna omställning också måste vara socialt hållbar. Den kommun som kan erbjuda både gröna och sociala utfall på obligationsmarknaden, den kommunen kommer att ha förtur i kön hos de institutionella investerarna.

– Sverige är en av de ledande på gröna obligationer. Vi är jätteduktiga på det, kommuner och regioner och fastighetsbolag ger

garantier.
I Sophie Nachemson-Ekwall genomgång säger två tredjedelar av de 20 största svenska institutionella inves-

terföretag om klimatet och andra sociala aktiviteter.

– Vi talar om miljardbelopp som finns på obligationsmarknaden för att ta upp

utrustning på egen hand och de globala målen, då kan vi inte stanna av. Kommuner och regioner är ju de stora sociala aktörerna i Sverige i dag.

Åsa Nilsson

an@dagenssamhalle.se

